

COLUMN De Schoffelaar

Deel 1: Groene vingers

Begin vorig jaar begonnen mijn groene vingers te jeuken en ben ik lid geworden van de VTV Schaarsbergen, onze eigen volkstuinvereniging en fraai gelegen achter Casa Nova. Al snel ontdekte ik de ware betekenis van het oude gezegde Wie zaait zal oogsten. Niet te filmen hoe snel in het voorjaar de spinazie, rucola en koriander de grond uitschoten. Binnen de kortste keren elke dag verse pluksla, radijs en kruiden en het groeide maar door, onvoorstelbaar! Niet veel later ineens oneindige hoeveelheden courgettes, sperziebonen en bietjes. Lekker, maar wat moet je ermee? Uitdelen dan maar in de buurt? Is voor een keer leuk, maar ze zien je komen met voor de derde keer een maaltje tuinbonen deze week. Dus leer je creatief koken! Ik weet ondertussen wel 40 verschillende manieren om boontjes klaar te maken! Ook duik je ineens weer in je Amsterdamse Huishoudschool kookboek van Wanneé. Alleen daar staan recepten in voor het ouderwets inmaken van groenten! Kortom, ook voor een hobbykok zoals ik is een moestuin hartstikke leuk. Je leert er ontzettend veel van, je bent lekker buiten met je handen bezig en je eet verse gezonde en milieuvriendelijk geteelde groenten van het seizoen, zoals het hoort! Goed bezig dus.

Al schoffelend en wiedzend onstond al snel het idee om iets meer te gaan doen met het concept Volkstuin. Mijn volkstuinmaatje Martin van de Hoogkamp heeft een-soort-van-ADHD in de familie en is zelf ook nogal creatieverig in het hoofd, waar ik hem overigens zeer om waardeer ... altijd gekke ideeën. 'Ik heb een plan' zei ik tijdens het schoffelen ergens in het voorjaar, 'We plaatsen een webcam om te laten zien hoe snel een courgette groeit. Da's geinig op YouTube.' en ik kijk opzij, wetend wat er kan gebeuren. 'Nee joh' zegt ie, 'Je moet zulke dingen groots aanpakken! We beginnen een VTV Ontbijtshow, live vanuit Schaarsbergen', en in gedachten werden BN-ers bij bosjes tegelijk ingevlogen via vliegveld Deelen. Marc Marie Huijbregts in een vrolijke tuinbroek voorop en stomverbaasd uitroepend 'Nee echt, is dat echt? Dat spruitjes zo aan de stam groeien en ... oohhhh .. doe je dat met peterselie? Da's echt!' Of onze eigen Minister-President Rutte die appels met peren vergelijkt en dat ter illustratie gewoon ook to-the-point laat zien. 'Kijk, zo kan

het wel!' Alle binnen- en buitenlandse politieke actualiteit teruggebracht tot de wereld van VTV Schaarsbergen. Verhelderend, duidelijk en vlak om de hoek. Een fantastisch plan! Maar, zoals dat vaker gaat met wilde ideeën komen ze net zo snel als dat ze lang blijven liggen. Na de zomer raakten de boontjes over hun top heen en de verdere oogst bleef tot diep in de winter beperkt tot boerenkool en spruitjes. Begin dit jaar was er dus nog steeds geen webcam, en laat staan een VTV Ontbijtshow, live vanuit ... tja hoe was dat ook alweer ...?

Mijn vriendin, die een stuk praktischer is ingesteld, kwam met een goed alternatief. 'Waarom begin je geen column in De Dorpskrant? Je vindt het leuk om te schrijven, je vindt het leuk om te koken. Combineer dat dan.' Zo gezegd, zo gedaan. Bij deze een eerste bijdrage van een nieuwe columnist, die zich voorneemt u, naast belevenissen op de tuin, ook te voorzien van lekkere recepten voor seizoensgebonden gerechten. Maar dat is voor een volgende keer, over de eerste verse blaadjes spinazie, misschien al asperges, tuinbonen. Dat komt wel goed! Ik ben nog een titel aan het verzinnen. Met groene vingers de keuken in, of van Kemp naar Keuken! Mmm, die bestaat al. Schorseneren op Schaarsbergen? Ik zal Martin van de Hoogkamp eens peilen tijdens het schoffelen. Eens kijken waar hij mee komt - zucht- daar gaan we weer.

De Schoffelaar

(ook verschenen in de Dorpskrant van Schaarsbergen, april 2011)